



# Ontmoetingskerk

De Brink

**ZONDAG 17 mei 2020**

De kerkenraad groet u allen...

Voorganger: Ds. Henco van Capelleveen

Organist/pianist: Dhr. Bob Nuis

Zang: Dhr. Henk Pol

## LITURGIE

De liturgie voor de aangepaste kerkdienst kunt u vinden door te klikken op: [LITURGIE VAN DEZE ZONDAG](#)

## COLLECTES

De collecte voor de diaconie is vandaag bestemd voor Senioren voor Kenia. Door de corona pandemie liggen de acties voor het Keniaproject van de groepsreis van de senioren stil. Vandaar dat de collecte wel gaat naar de Stichting Share, maar een deel van de collecteopbrengst zal worden gedaan aan de coronahulp in Kenia. Op 13 maart is geheel Kenia op slot gegaan, nadat de eerste persoon positief was getest. Een maand later staat de teller op: 234 getest positief, 11 overleden en 54 hersteld. De gevolgen van de lockdown zijn enorm groot: Hotels en bars zijn gesloten, geen toeristen, de scholen zijn dicht, geen markten, de werknemers van de bloemenkwekerijen zijn grotendeels zonder werk, geen werk voor dagloners, reizen is zeer beperkt toegestaan, avondklok. Mensen moeten (in de publieke ruimte) een mond-kap dragen. Het voedsel komt nauwelijks bij de consumenten. Velen dreigen te verhongeren. De armsten worden het hardst getroffen. Uw bijdrage is voor:

- Voorlichting als aanvulling op hetgeen de mensen vernemen via de (sociale) media.
- Aanschaf en distributie van mondkapjes. Die zijn verplicht. In Kenia

Samen • Vieren • Ontmoeten

wordt de productie opgevoerd.

- Aanschaf en distributie van zeep en andere hygiëne middelen.
- Voedsel voor hen die dreigen te verhongeren.

De tweede collecte is bestemd voor de kerk met als doel: **Jeugd en jongerenwerk**

## OOK IN DEZE TIJD MEEDOEN AAN DE COLLECTE? DAT IS MOGELIJK!

Beste gemeenteleden,

Omdat we niet kunnen collecteren in de dienst vragen we u om uw gift naar onze bankrekeningnummers over te maken. Uiteraard bent u niets verplicht en vragen we u dit in het volle besef van onzekerheden bij gemeenteleden, ook op financieel gebied.

Door te klikken op deze link: [BIJDRAGEN AAN DE COLLECTES](#) wordt u doorgeleid naar een betaalpagina en kunt u uw gift meteen via iDEAL betalen. Ook kunt u de QR code, die achterin het kerkblad staat afgedrukt, gebruiken. Zie voor het gebruik ervan het kerkblad of: [HANDLEIDING QR](#)

Op het formulier dat u via bovenstaande link of de QR code in beeld krijgt, kunt u eenvoudig kiezen bij 'Gift namens' voor 'Anoniem' (tenzij u al een account heeft i.v.m. bestellen collectebonnen). U ziet bij 'Bedrag per doel' 4 doelen: Voor het college van Kerkrentmeesters heeft u de keuze uit: Pastoraal Werk, Jeugdwerk en Orgelfonds. Daaronder staat de collecte voor de Diaconie.

Het invullen van een bedrag spreekt voor zich.

Wij danken u voor uw gift!  
Namens het College van Diakenen,  
Christian Welbedacht,  
en namens het College van Kerkrentmeesters,  
Gerard Alders



## LUISTEREN

- Naar de KerkWebRadio door te klikken op: [KERKOMROEP ONTMOETINGSKERK](#)
- Naar berichten van ds. Niels A. Gillebaard via: [MIJN KERK-DS. NIELS A. GILLEBAARD](#)
- Naar de dienst op Paasmorgen: [KERKDIENT PASEN](#)

## KERKOMROEP

Als het niet lukt om bij aanvang van de kerkdienst om 10.00 uur verbinding te krijgen, kunt u het op een later tijdstip opnieuw proberen. Dan staat de dienst in het archief.

## UIT DE GEMEENTE

Roelie van Wouwen ligt nog steeds in het ziekenhuis, maar niet meer op de IC.

## LIEVE MENSEN,

Zoals we elke zondag deden, sturen we ook nu kaarten van uit de gemeente naar mensen die extra aandacht nodig hebben. (De kaart wordt getekend door degenen die aanwezig zijn in de kerk zondag.) Ook willen wij u vragen om eens een extra kaartje te sturen naar mensen die in een verzorgingshuis of verpleeghuis wonen, zij mogen geen bezoek ontvangen en zullen heel blij zijn met een teken van meeleven.

## OPROEP

Telefonisch koffiedrinken na de dienst!

Normaal gesproken is er na de dienst op zondag koffiedrinken in De Brink. Een mooi moment om elkaar te ontmoeten. Dat gaat nu niet door i.v.m. de coronamaatregelen. Toch willen we als gemeente betrokken blijven bij elkaar. Daarom roepen we u op om elkaar na de

uitgezonden kerkdienst op te bellen en zo telefonisch met elkaar 'koffie te drinken'! Naast wie zit u vaak bij het koffiedrinken? Of naast wie zat u het laatst? Pak de telefoon en bel elkaar op! Zo helpen we elkaar door deze coronatijden.

Hartelijke groet,

Ds. Henco van Capelleveen en ds. Niels Gillebaard

## ALGEMEEN

Ds. Henco van Capelleveen en Ds. Niels Gillebaard vertellen in het Heerhugowaards Nieuwsblad van deze week over hoe onze kerk zichzelf zichtbaar houdt in deze tijd.

Mocht u het Nieuwsblad niet ontvangen, dan kunt u het interview ook lezen via deze link:

[https://www.pkn-heerhugowaard.nl/coronavirus\\_1](https://www.pkn-heerhugowaard.nl/coronavirus_1) en dan klikken op 'INTERVIEW'

## HomeCare, Moldavië

Vorige week zaterdag was o.a. Homecare te zien bij EO-metterdaad.

Op zondag is er op NPO 2 om 12.35 uur weer een uitzending.

Waarschijnlijk zijn ze daar ook te zien en ook onze contactpersoon van Kerk in Actie, Martin Theunissen. Een indrukwekkende uitzending over de omstandigheden van mensen in de "derde" wereld en corona.

Op de internationale website van **Mary's Meals** is alweer het negende stukje over Mary's Meals en corona. De 1,65 miljoen kinderen, die zij ondersteunen op school, kunnen niet naar school in alle landen, maar er is hoop! De oprichter en bestuurder van Mary's Meals, Magnus MacFarlane-Barrow, heeft een update geschreven hoe zij samen oplossingen hiervoor proberen te vinden en gevonden hebben.

Hieronder vindt u de vertaling van dit bericht.

Lieve vrienden,

Ik hoop dat het deze nieuwe week jou en je geliefden goed gaat. Tot mijn verbazing is dit al de negende van deze wekelijkse updates. Tijd, en het verstrijken ervan, is een van de dingen die dit seizoen zo anders aanvoelen. Toen ik de eerste schreef, had ik zeker niet voorzien dat Covid-19 negen weken later nog steeds zo'n diepgaande impact zou hebben op bijna elk aspect van het leven en ook op deze missie van Mary's Meals. Ik weet zeker dat we allemaal een diep verdriet ervaren als we het leven van onze jongeren 'in de wacht' zien staan, de pijn van scheiding van familie en vrienden, de catastrofale nieuwe economische tegenspoed die zoveel gezinnen ondergaan, het verlies van banen, de angst en onzekerheid overal waar we kijken.

Dit is een verontrustende realiteit. Maar we zijn ook getuige van een aantal werkelijk buitengewone, wonderbaarlijke nieuwe dingen, ook bij onze missie. Als iemand negen weken geleden had gezegd dat we onze leveringsmodellen inmiddels opnieuw hadden uitgevonden, ze met de regeringen hadden afgesproken en een manier hadden gevonden om bijna alle kinderen van ons programma te voeden, denk ik niet dat ik ze geloofd zou hebben.

Maar dit is in feite gebeurd. Nu de regering van Liberia vorige week onze plannen heeft goedgekeurd, is er een plan om ervoor te zorgen dat bijna alle kinderen in onze programma's over de hele wereld thuis gevoed blijven worden!

Dit is de realiteit, het zijn niet alleen ambities, dromen of gewenste dingen. Het is mogelijk gemaakt door de ongelooflijke dingen die iedereen die deel uitmaakt van onze missie doet. Over al deze dingen mogen we dankbaarheid zijn en vol vreugde. Ze laten ons opnieuw zien hoe speciaal deze familie van Mary's Meals is. Het is een familie die een beetje anders is, een familie die ons blijft verrassen. Herhaaldelijk de normen en

Samen · Vieren · Ontmoeten

verwachtingen in de war brengt. Het is een gezin dat altijd bereid is zich aan te passen en nieuwe manieren te leren. Ik weet zeker dat velen van ons tegenwoordig nieuwe vaardigheden hebben opgedaan. Persoonlijk ben ik best trots op mezelf omdat ik eindelijk contact heb gemaakt met sociale media. Jarelang reisde ik de hele wereld over om met allerlei soorten publiek over Mary's Meals te praten en nu merk ik dat ik dat plotseling niet meer kan. Maar ik kan niet ophouden te praten over Mary's Meals! En dus (met de hulp van de jongere leden van mijn familie) heb ik een Instagram-account aangemaakt. Ik realiseer me dat het grootste deel van de planeet lang geleden een manier heeft gevonden om dat soort dingen te doen, maar voor mij lijkt het een behoorlijk verbazingwekkende persoonlijke prestatie.

In sommige opzichten voelt het alsof veel dingen, die anders jaren zouden duren om zich te ontwikkelen, in deze paar korte weken zijn bereikt. Maar we kunnen niet stilstaan. Deze ongelooflijke prestaties zouden zonder uw steun gewoon niet mogelijk zijn geweest. Na al die jaren kan ik niet beweren dat ik het wonder van Mary's Meals volledig begrijp. Maar ik weet nu, nog intenser, dat deze kleine liefdesdaden, jouw kleine liefdesdaden, helemaal niet klein zijn. Elk van deze daden hebben gevolgen die over de oceanen heen en van generatie op generatie gaan. Ze maken het leven van talloze kinderen en gezinnen zo veel beter en samen wijzen ze ons op iets dat veel groter is dan ons allemaal. In mijn bericht op Paaszondag beschreef ik ons als de die kinderen in Afrika die elke ochtend een stokje naar school brengen om bij te dragen aan het vuur dat de pap kookt. Het vuur dat Mary's Meals is, is zeker niet uitgegaan! Het is eerder veel feller dan ooit, het verzacht somberheid en verlicht deze langdurige nacht tot het ochtendgloren. En die dag zal inderdaad komen.

Dank u,  
Magnus

De oorspronkelijke tekst inclusief een filmpje met deze toespraak van Magnus is te vinden op:

<https://www.marysmeals.org.uk/message>

Ter bemoediging en inspiratie ook een lied van Kinga Ban. Ze heeft dit lied geschreven en ingezongen in de laatste weken voordat zij op 6 mei 2019 overleed.

<https://www.youtube.com/watch?v=EE1e99xipuk>

Groetjes,  
Rob de Visser

ACTUELE INFORMATIE OVER ONZE GEMEENTE VIA: [PG TE HHW](#)